

FADDER

300 dagar till Sierra Leone

Varje år besöker 200 svenska faddrar sina fadderbarn runt om i världen. En av dem är Carl-David Granbäck. Men hans resa blev ingen annan lik – han tog cykeln till Sierra Leone.

TEXT: ANETTE EMANUELSSON

Det är inte första gången som Carl-David Granbäck cyklar långt. För fyra år sedan upptäckte han hela den sydamerikanska kontinenten på en cykelresa från Eldlandet i söder till Karibien i norr. Han hade inte varit hemma länge innan han kände att han ville ut på vägarna igen.

”Tanken på Afrika hade funnits där sedan länge. Jag hade aldrig tidigare varit i Afrika och gillar att se områden som inte är så turistiga, så det kändes som ett självklart val”, skriver Carl-David från ett internetcafé i Sierra Leone.

Det är mitten av april och nästan ett år har förflutit sedan den junidag då familj och vänner samlades i Göteborg för att vinka av honom. Tio månader senare har han passerat genom sexton länder och precis besökt sitt fadderbarn Momodu som bor i ett litet samhälle i västra Sierra Leone.

Dit anlände Plans personal med bil, och Carl-David på sin gula cykel. Väl framme överraskades han av byns invånare som hälsade honom välkommen med sång och dans. I skuggan av ett stort mangoträd blev han bjuden på frukt och 15-åriga Momodu fick en fotboll och fotbollskläder som Carl-David hade med sig i packningen.

Momodus familj livnär sig som jordbrukare och odlar ris och kassava som de säljer på marknaden. Momodu själv har dock nyligen lämnat byn och flyttat till en lite större stad för att studera och han berättade om sina planer på att bli bankman. Besöket blev en upplevelse att minnas – både för Carl-David och för hans värdar som sällan fått så långväga besök.

Att resa med cykel som färdmedel är enligt Carl-David det bästa sättet att utforska världen.

”Ibland säger turister som färdas med buss och ser allting glida förbi utanför rutan, att det känns som att titta på en film. När jag kommer cyklandes blir jag plötsligt en del av den filmen. Det är långsamt nog att



Carl-David med fadderbarnet Momodu, 15 år, i västra Sierra Leone.

Följ Carl-Davids resa på:
www.swedentoafrica.com



hinna absorbera alla intryck, men snabbt nog att faktiskt kunna tillryggalägga långa avstånd.”

Färdstället gör det enkelt att prata med folk längs vägen och vilda djur, natur och frisk luft blir en del av vardagen. Bland de möten som Carl-David särskilt minns finns till exempel den marockanske herde vars får inte hade tillräckligt med mjölk att ge till sina lamm. Tillsammans matade de dem i stället ur Carl-Davids cykelflaska som han fyllt med pulvermjölk.

”Man träffar alla möjliga sorters människor på en sådan här resa”, sammanfattar Carl-David.

Sommaren 2015 beräknas han nå slutmålet Kapstaden, men avslutar sitt mejl med en liten brasklapp: ”Man vet aldrig vad som händer längs vägen!”

Fadderresor 2014/15



Colombia
November 2014



Brasilien
Februari 2015



Laos/Thailand
Mars 2015
Minoritetsfadder



Zimbabwe
April 2015



Indonesien
Maj 2015

Mer information på: www.plansverige.org/res-med-plan.
Nyfiken? Besök Plans gruppresor på Facebook.
För frågor och anmälan kontakta Givarservice via e-post:
fadder@plansverige.org eller telefon 08-58 77 55 00.

Vi reserverar oss för förändringar i resplanen. Minimum 20 deltagare krävs för att en resa ska bli av.

Returadress:
Plan Sverige, Box 92150
120 08 Stockholm

Posttidning B



Vill du besöka ditt fadderbarn?

Gör som Carl-David Granbäck – cykla till Västafrika.
Eller åk med någon av Plans fadderresor i höst eller 2015.
Läs mer om Plans fadderresor och Carl-David Granbäck's äventyr på sidan 20.

